

'Ik maak me zorgen om de zorg'

De moeilijkste dag uit mijn leven. Mijn vrouw overleed aan een ernstige hersenziekte en werd pas geleden gecremeerd. Jarenlang verzorgde ik haar tot het niet meer kon en ik moest de zorg uit handen geven. Ze werd opgenomen in een verpleegtehuis.

Haar kamer moet nu leeg, maar niet omdat er iemand anders opgenomen moet worden. Het is helaas een achterhaalde regel van het verpleegtehuis. Als iemand overlijdt, dient de kamer binnen 7 dagen weer schoon opgeleverd te worden voor de volgende bewoner. Gegadigden zijn er genoeg. Wachtlijsten met mensen die dringend intensieve zorg nodig hebben. Zitten al die tehuizen dan zo vol? Worden de mensen daar dan zo oud? Mijn vrouw niet. Die werd 63 jaar.

De oudjes van het voormalige bejaardentehuis sterven langzaam uit. Deze dagen sneller vanwege de hitte. Hun plaatsen worden opgevuld door mensen met

“Mijn vrouw is er nu niet meer maar werd tot laatst liefdevol verzorgd

een CIZ-indicatie en je moet behoorlijk wat mankeren wil je kunnen aansluiten in de wachtrij

In deze rubriek schrijven lezers een verhaal of column over wat hen bezighoudt. Deze keer Jan Cools uit Hilvarenbeek.



▲ 'Verplegend personeel doet zwaar werk.' aansluiten in de wachtrij. Maar dan nog, er wordt niemand opgenomen!?

Mantelzorg is dan het toverwoord. Zorg voor je naasten. De overheid complimenteert je met een mantelzorgcompliment en moedigt je aan om vooral door te gaan. Je zult wel moeten!

Mantelzorgers die wel door moeten gaan ondanks het feit dat ze tegen hun plafond aan zitten. Mantelzorgers die compleet afknappen, in de psychische problemen komen met alle gevolgen van dien. De overheid gaat ervan uit dat wij onze boontjes zo lang mogelijk zelf kun-

nen doppen. Sociaal beleid, *aan mijn hoela!* Geld uitsparen op de burgers om het vervolgens over de balk te smijten. Tip: vraag eens bij uw gemeente hoeveel ze gekregen hebben voor mantelzorgondersteuning en vraag dan de exacte besteding van die gelden eens op. Geduld, het kan even duren voordat u antwoord krijgt.

De reden dat uw naaste niet naar het verpleegtehuis kan is het enorme personeelstekort. Kamers staan leeg omdat er gewoonweg niet voldoende personeel is. Ze doen dankbaar maar ook emotioneel zwaar werk. Hun lonen moeten fors omhoog, het imago moet verbeterd worden. Geen politiek gezever maar een beloning die past bij hun werk en die mag gerust groots zijn.

Mijn vrouw is er nu niet meer. Zij werd tot het laatst toe liefdevol verzorgd. Ik heb ontzag gekregen voor die mensen, zag hoe hard ze werkten en tegelijk hoe liefdevol ze waren en zag ook hoe trots zij waren op hun werk. Nu nog die beloning. Ik maak me zorgen om de zorg!